

Kirkebladet

Ny Kirke

August – oktober 2020 – nr. 4



Valg til menighedsrådet

Valgforsamling tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00 i Ny Kirke

Dagsorden:

1. Velkomst ved valgbestyrelsen
2. Valg af dirigent
3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde
4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet
5. Kandidaternes egen præsentation
6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne
7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen
8. Skriftlig og hemmelig afstemning
9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen
10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure
11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste
12. Eventuelt

Haves: Det nuværende menighedsråd



Ønskes: ET NYT MENIGHEDSRÅD
Er du en af de nye i rådet?

Opgaver:

At støtte det folkekirkelige arbejde i sognet. At være med til, at det bibelske budskab formidles. At gøre rammerne så positive som muligt for kirkegængere og sognets beboere. At lægge rammer for formidlingen af evangeliet i sognet. Arbejde for, at kirken bliver attraktiv for de unge og familierne.

Store opgaver i menighedsrådet:

Vælge præst. Vælge biskop. Bygge kirke eller menighedshus.

Nuværende udfordringer:

Debattere de kirkelige handlinger/liturgien. Søge midler og tilladelse til at bygge et menighedshus. At sørge for at passe kirkebygningerne. Arbejde for kirkens/menighedens bevarelse og fornyelse.

Kompetencer:

Praktisk sans. Sans for håndværk. Talforstand. Medmenneskelighed. Kreativitet. Udholdenhed. Personaleledelse. Iderigdom. Villighed. Evner for samarbejde. Gudstro.

Tilbydes:

Medansvar. Medindflydelse. Dejligt fællesskab. Spændende udfordringer. Ekskusjoner. Personlig udvikling og udfordringer.

Vel mødt til valgforsamlingen, hvor du kan stille op til menighedsrådet og/eller være med til at bestemme, hvem der skal sidde i rådet.

På valgbestyrelsens vegne
Valgformand Hartvig Mumm

Gudstjenester og mødekalender

Ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer må der max. være 25 personer i kirken. Da vi ikke ønsker, at nogen skal køre forgæves til en gudstjeneste, har vi to gudstjenester nogle søndage i stedet for én samt tilmelding.

Tilmelding: Ring til sognepræst Per Munch, tlf. 5696 3024 og aftal en tid senest lørdag kl. 16.00.

Tilmelding til gudstjenesterne d. 30/8: Hartvig Mumm, tlf. 3050 7903, d. 27/9 og 4/10: Hanne Mejlvang, tlf. 3053 1412.

Her følger en oversigt over de gudstjenester og arrangementer, som i skrivende stund er planlagt. Men der tages forbehold for ændringer. Der vil blive orienteret om evt. ændringer eller aflysninger på kirkens hjemmeside www.ny-kirke.dk og i dagspressen.

AUGUST

16. august kl. 9.00 og 10.30 10. s. e. trinitatis

23. august kl. 9.00 og 10.30 11. s. e. trinitatis

30. august kl. 10.30 12. s. e. trinitatis
Knud Henning Hansen

SEPTEMBER

6. september kl. 9.00 13. s. e. trinitatis
Konfirmation

6. september kl. 10.30 13. s. e. trinitatis

13. september kl. 9.30 og 11.30 14. s. e. trinitatis
Konfirmation

20. september kl. 9.00 15. s. e. trinitatis
Forklaringsgudstjeneste
Velkomst til det nye konfirmandhold

20. september kl. 10.30 15. s. e. trinitatis
Høstgudstjeneste

27. september kl. 10.30 16. s. e. trinitatis
Finn Kappelgaard

OKTOBER

4. oktober kl. 9.00 17. s. e. trinitatis
Nikolaj Hartung Kjærby

11. oktober kl. 10.30 18. s. e. trinitatis
Indsamling: Indenlandsk Sømandsmission

18. oktober kl. 10.30 19. s. e. trinitatis
Indsamling: Menighedsfakultetet

25. oktober kl. 10.30 20. s. e. trinitatis
Sang og musik ved Finn Nygaard

Prædikener på nettet

Prædikenerne i Ny Kirke bliver optaget og lagt ud på nettet.

De findes på kirkens hjemmeside: ny-kirke.dk under menupunktet Prædikener.

Indsamlinger i kirken

KLF - Kirke og Medier: kr. 85,-

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler: kr. 425,-

Folkekirkens Nødhjælp: kr. 100,-

Kristelig Handicapforening: kr. 30,-

Folkekirkens Nødhjælp: kr. 20,-

Blå Kors: kr. 48,-

Tak for enhver gave!

Konfirmation

Grundet coronaen blev forårets konfirmationer udsat til senere. I Nyker afholdes årets konfirmationer over 3 gange. D. 6. september kl. 9.00 (2 konfirmander) og d. 13. september kl. 9.30 og 11.30 (i alt 14 konfirmander).

Der er indskrivning af næste hold konfirmander **torsdag d. 20. august kl. 16.00 i kirken.**

Det nye hold begynder undervisningen torsdag d. 10. september kl. 14.30 i Præstegården, og søndag d. 20. september kl. 9.00 er der en velkomstgudstjeneste for det nye hold sammen med deres forældre i Ny Kirke.

Minikonfirmander

For alle, som går i 4. kl., er der et tilbud om forberedende konfirmandundervisning over ca. 12 gange. Undervisningen gives i Præstegården/kirken onsdage kl. 14.30 – 16.00 i perioden d. 26. august – d. 25. november. Indskrivning til Minikonfirmand-undervisning finder sted **onsdag d. 19. august kl. 16.00 i kirken.**

Babysalmesang

Et nyt hold med babysalmesang i Ny Kirke begynder d. 31. august 2020 kl. 9.30. Tilmelding senest d. 24. august 2020. Tilmelding og info hos Vivi West Olesen, mobil nr. 30538996.

Høstgudstjeneste

Søndag d. 20. september kl. 10.30 er der Høst-

gudstjeneste. Man må meget gerne medbringe frugt og grønt. I forbindelse med denne gudstjeneste kan man give en gave til Guds riges arbejde.

Kirkebilen

kører til alle gudstjenester.

Ring senest 1 time før gudstjenesten til DanTaxi på tlf. 5695 2301.

Fællesbøn

Onsdage kl. 16.30 i Præstegården:

D. 2. og 16. september og d. 7. og 21. oktober.

Besøgsven

Er du interesseret i at få et besøg engang imellem, eller at få en fast besøgsven, er du velkommen til at kontakte sognemedhjælper Vivi West Olesen, tlf. 3053 8996.

Hjemmealtergang

Hvis nogen på grund af sygdom ikke er i stand til at komme til gudstjeneste og ønsker at modtage Herrens nadver, så ring til sognepræsten. Så kommer præsten hjem til dig/er og holder altergang i hjemmet.

Menighedsrådsmøder

Onsdag d. 19. august, d. 23. september og d. 21. oktober kl. 19.00 i Præstegården.

Hvad gør vi, når ulykker og sygdom banker på?

Sang- og musikforedrag ved Finn Nygaard

Tirsdag d. 8. september kl. 19.00 i Ny Kirke

Tilmelding til sognepræsten, tlf. 5696 3024

Under Coronakrisen har modgang, sygdom og død ramt hele jordkloden. Hvad gør man, når man møder ulykker? En af de sangforfattere, som på en særlig måde har erfaret og sat ord på lidelsen og vist en vej ud af modgangen, er Paul Gerhardt. Vi skal høre om og synge nogle af hans sange samt andre sange, som hver på deres måde kaster lys over livet, når nøden banker på. Finn Nygaard vil i dette aktuelle sang- og musikforedrag lede os igennem en bred vifte af sange, som handler om at komme godt igennem livet, når nøden er stor.

Møder i IM, SALEM Nyker Hovedgade 24. Formand Hartvig Mumm, tlf. 5696 3423

AUGUST

Søndag d. 23. kl. 14.00

Sensommermøde. Anlægget mellem Kongeskærskolens og Domen i Allinge

Torsdag d. 27. kl. 19.30

Sangaften v. Karenbodil Madsen

SEPTEMBER

Onsdag d. 9. kl. 19.30

Møde i Klemensker v. missionær Frank Fyhn

Torsdag d. 17. kl. 19.30

Møde v. sognepræst Nikolaj H. Kjærby

Torsdag d. 24. kl. 19.30

Møde v. missionær Palle Kure

Onsdag d. 30. kl. 19.30

Møde i Klemensker v. missionær Palle Kure (fortsættelse)

OKTOBER

Torsdag d. 8. kl. 19.00

Bibelundervisning i Gudhjem v. Nikolaj Hartung Kjærby

Juniorklub

Kontakt Jesper Andersen, tlf. 6067 3021

Seniormøder

Kontaktpersoner: Vivi og Kjeld Olesen, tlf. 3053 8996

Der er sang og musik i hovedet hele tiden

Samtale med Finn Nygaard om sang og musik.

"Der er altid en eller anden sang, der roder rundt i hovedet på mig", svarede Finn Nygaard, da jeg spurgte, hvad sang og musik betød for ham. Den 74 årige Finn Nygaard bliver af flere kaldt Nyker Sogns trubadur. Han bor i Muleby og har boet der sammen med sin hustru Birgit i 50 år. De har 3 voksne børn, som alle bor i Københavnsområdet sammen med deres familier.

Finn Nygaard har arbejdet i en bank og senere i en fagforening. "Når jeg bliver pensionist, vil jeg bruge tid på sang og musik, som jeg er så glad for. Sammen med andre mennesker", sagde han til sig selv for en del år siden. Og sådan blev det. Ofte medvirker Finn Nygaard med sang og musik i Ny Kirke, hvor han har sin faste gang sammen med sin familie. Finn virker altid så glad og tilfreds, men når han har sin guitar med, så smiler han ekstra meget.

Der er noget med Finn og guitaren, som jeg satte mig for at undersøge lidt nærmere.

Hvad betyder guitaren for dig?

Da jeg var 7 år, begyndte jeg at spille klaver. Men det gad jeg ikke. Det tog for lang tid at lære noder. Så jeg spillede mere efter gehør end efter noderne. Efter et år stoppede jeg med det. Da jeg så blev 13 år fik jeg en guitar. Den var jeg glad for og har siden spillet guitar. Jeg fik nogle få timer hos en spillelærer, men ellers det, man kalder selvlært.

Du virker så glad for din guitar. Synger du nogle gange: "Jeg er så glad for min....."

Spontant afbrød Finn mig og begyndte at spille og synge: "Jeg er så glad for min cykel". Sådan skete det flere gange under interviewet, at Finn svarede på spørgsmål ved at synge en sang. Det var ikke altid Finn, men sangene og guitaren som svarede.

Ja, jeg er glad for min guitar. Den hjælper mig til at give udtryk for det, jeg føler og tænker. Jeg har altid en sang i hovedet. Det gode ved sang og musik er, at man kan synge, både når man er glad, og når man er ked af det. Når man er ked af det, så bliver man lettet og nogle gange også glad, når man synger.

Hvad er det for nogle sange, du synger?

Det er mange forskellige slags. Jeg holder af den mangfoldige musikstil. Jeg er glad for klassisk musik. Men jeg er også meget glad for rytmisk musik. Jeg kan også lide jazz og irsk folkemusik. De forskellige musikgenrer kan noget hver for sig og supplerer hinanden.

Hvad skal der til for at en sang er god?

Både tekst og musik skal være god, og så skal tekst og musik gå op i en højere enhed, og musikken skal underbygge og understrege teksten. De sange, som jeg holder aller mest af, er sange om nåden. Guds nåde. Det gør mig så glad, når jeg kan synge om Jesus, der helt gratis giver os frelsen. Jesus holder så meget af os, at han gav sit liv for os, så at enhver, som tror på ham, får det evige liv. Tag f.eks. det sang og musikforedrag jeg skal holde i Ny Kirke i september måned om "Hvad gør vi, når ulykker og sygdom banker på?", der skal vi bl.a. synge sangen: "Det ene der står, når alting andet vakler". Vi skal synge mange forskellige slags sange, men denne sang sætter en tyk streg under, at når alt andet er prøvet, så er der bare en ting, der holder, og det er Guds nåde. Guds grænseløse nåde.

Hvad er det, som sang og musik kan?

Jeg tror, at sang og musik kan formidle evangeliet til hjertet. Sangene gør, at ordene lagrer sig i hjertet. Sangene rører ved hjertet. Ordene går lige ind og gør noget ved os. Og så synger vi også sammen, hvilket er med til at give os et fællesskab. Jeg er meget glad for at synge sammen med folk. Selv synger jeg faktisk ikke så meget der hjemme. Men jeg er glad for at være sammen med andre og synge.

Finn Nygaard har holdt ganske mange sang- og musikforedrag. Det foregår i væresteder, pensionistforeninger,



kirker og missionshuse. Fælles for alle disse foredrag er, at han prøver at have et bredt sammensat repertoire. Der skal være variation i tekst, men også i musikken. Der skal også varieres i, hvilken dur sangene synges i. Årstidssange er et yndet tema. Folk er som regel meget taknemlige og glade for at komme sammen og synge og høre en fortælling om sangene.

Det er ikke kun på Bornholm, men også i Sverige og i København han har holdt foredrag. For mange år siden sang og spillede Finn Nygaard, når han underviste i søndagskolen og juniorklubben. Så guitaren har fulgt ham gennem næsten hele livet.

Har du en favoritsang lige nu?

Og umiddelbart spiller Finn Simon & Garfunkels "Bridges over Troubled Water" og siger, at lige nu er det den, der fylder i hovedet. Han har sangen med i repertoire til foredraget "Hvad gør vi, når ulykker og sygdom banker på?". Sangen er ikke helt nem at synge, da der er store variationer i melodien. Den går fra de dybe til de høje toner. Men Finn kan godt lide musikalske udfordringer. Og så er teksten en perle. The troubled Water er det problemfyldte og farefulde vand. Det er ikke til at komme igennem dette vand. Men Jesus er broen over dette vand, dette sund. Han er også broen over synden, der skiller os fra Gud. Vi kan kun komme til Gud ved at tro på Jesus, som er broen mellem Gud og os.

Skriver du selv sange og komponerer melodier?

Jeg har prøvet, men det er ikke blevet til ret meget. Diskret fisker han en sang op af tasken, som han har skrevet på melodien: "Nu blomstertiden kommer". Første vers lyder sådan:

Jeg har en ven for livet, hvordan det end mig går.

Af Gud han er mig givet, så venskabet består i lykkelige dage og når jeg lider nød, når livet er en plage, ja, indtil jeg er død.

Jeg holder meget af at fortælle lidt om sangene og sangforfatterne, inden vi synger dem. Ofte har der været nogle bestemte hændelser, der fik dem til at skrive sangen. En sådan historie, kan give sangen lidt større betydning – en større dybde.

I det sidste årti har du ofte talt om sangforfatteren Stuart Townend. Hvad skyldes det?

Stuart Townend formår på en særlig måde at levere nogle dybe og indholdsrige sange på nogle friske melodier. En del af hans sange er nu oversat fra engelsk til dansk. Så jeg har brugt forskellige anledninger til at introducere hans sange. Man har taget rigtig godt imod hans sange her i Danmark. Det helt specielle er, at både unge og ældre holder meget af hans sange. Jeg tror, det skyldes, at sangenes tekster er meget dybe og slidstærke, og samtidig bliver de formidlet på nogle meget iørefaldende melodier. Ofte præget af Irsk folkemusik.

Jeg vil gerne lige vende tilbage til guitaren. Din guitar har 12 strenge. Normalt er der bare 6. Hvad er historien bag det?

Historien er ret enkel. Engang i 1970'erne var der en kammerat, som tilbød, at jeg kunne købe hans 12 strenge guitar for næsten ingen penge. Og selvom vi ikke havde mange penge på det tidspunkt, var det så rørende billigt, at jeg ikke kunne lade være. Så jeg købte den. Jeg er ret sikker på, at han gav mig denne mulighed, fordi han syntes, jeg havde brug for en bedre guitar.

En 12 strenget guitar giver lidt mere fylde og klang. Men det kræver også lidt flere fingerkræfter at spille på den. Den her guitar er min 4. i rækken, så de holder længe.

Guitaren bliver flittigt brugt, men det gør tenorstemmen også. I mange år sang Finn Nygaard med i et kor, der hed Strengekoret, og da Nykerkoret eksisterede, sang han også med stor glæde med i dette kor. Specielt var han glad for de gode sange og det brede repertoire.

Det er tydeligt, at sang og musik fylder i Finn Nygaards liv. Og han formår på en særlig måde at formidle sangglæden til andre. Til alle, som føler, at de ikke kan synge, opfordrer Finn: "Prøv! Prøv bare lidt i det små, så skal det nok komme.

Finn Nygaard ønsker at fortsætte, så længe han kan synge og spille. Han er glad for at synge og sang er med til at sprede glæde. Og jeg synger først og fremmest, fordi Jesus gør mig glad. Han har båret alle mine synder, og det er hans nåde, der gør mig fri og glad.

Interview ved Per Munch

Tørke

Det er alvorligt med tørke. Længerevarende tørke kan i store dele af verden føre til hungersnød.

Som kristen kan man også ryge ind i en periode med tørke. Åndelig tørke. Bibellæsning, tro og bøn giver lige pludselig ingen mening mere. Det er blevet til et lukket og støvet land. Flere har oplevet det sådan under Coronakrisen. Man er alene, keder sig og mangler udfordringer og fællesskab med andre. Hvad gør man, når man rammes af åndelig tørke?

Tørkens alvor

Når man i en tørkeperiode bliver sulten og tørstig, kan man finde på hvad som helst. Tænk bare på Esaus liv. Engang kom han udmattet hjem og bad sin bror Jakob om noget at spise. Jakob lovede ham mad, hvis han ville sælge sin førstefødselsret til ham. Esau var så udmattet, så han solgte sin førstefødselsret for en portion linser.

Jesus blev også fristet til at gøre hvad som helst, da han i ørkenen var allermost udmattet og sultede. Tørke og udmattelse skal tages alvorligt, for netop der fristes vi til at gøre hvad som helst.

Når man er åndelig sulten og tørstig, tror man ofte, at man er ene om det. Men hele vores Bibel er fuld af beretninger om, hvordan menneskers egne forråd tørrer ud, og man vandrer forvirret rundt i en åndelig tørke. Troens glæder beskrives i datid, ikke i nutid. Der var engang. Man mindes de glade stunder og bønnens glæder. Men der er jo ingen glæde i, at man havde det sådan engang, når man har det anderledes i dag.

Uanset hvordan vi oplever tørken, så er det Guds vej med os, at når alle vore egne forråd er brugt op, da kommer Gud til os med sit forråd.

Der er ingen gud som Gud

Israels folks historie og vores historie ligner hinanden til forveksling. De glemte, og vi glemmer så ofte, hvem Gud egentlig er, og hvad han formår. Historien handler da om, at vi på ny besinder os på, hvem Gud egentlig er.

I Es 40,12-31 har vi et herligt afsnit under overskriften: "Der er ingen gud som Gud."

Ingen er som Gud. Gud er så stor, og Gud er så mægtig, at der er intet uden for hans horisont, evne eller rækkevidde. Han har skabt stjernerne, han har stadig fuld kontrol over stjernerne, han kalder disse stjernehære ved navn, og pga. hans vældige kraft mangler der ikke en eneste stjerne.

Ikke en eneste stjerne oppe i himlen kan sige: Gud har glemt mig.

Netop derfor kan du og jeg frimodigt sige og vide: Gud har heller ikke glemt mig.

Vi er ikke glemt af Gud. Det er ellers det, vi så ofte siger og tænker. "Min vej er skjult for Herren" (v.27). Han ser mig ikke. Han har



Sognepræst Per Munch

glemt mig. Jeg råber, men han svarer ikke. Han har forladt mig. Ja, min vej er skjult for Gud.

Se Gud på ny

Når man føler, at Gud er væk, så skal vi høre Herrens ord på ny.

Herren er en evig Gud. Han er den, som var, er og kommer. Han sidder på tronen. Midt i trængslen, tørken, lidelsen og modgangen lyder det: Herren sidder på tronen, han er en evig Gud.

Gud er Skaberen af den vide jord. Gud er ikke bare stor, men almægtig, der er intet umuligt for ham. Han kan gribe ind, når og hvor han vil.

Han bliver ikke træt eller udmattet. Det er ikke sådan, at Gud må give op, fordi han ikke mere har kræfter, eller må holde en pause for at komme til kræfter igen. Om vores Gud kan vi sige: Han bliver ikke træt. Vi bliver trætte, udslidte og opbrugte, men ikke Gud.

Hans indsigt kan ingen udforske. Han er så mægtig, han er så vidende, at vi med vor indsigt og klogskab intet formår.

Her kommer jeres Gud

Til det tørkeramte folk, som var ved at give op, lød Guds ord: "Her kommer jeres Gud" (v.9). Med en sådan Gud skal du ikke give op, selvom du har det svært lige nu og ikke oplever andet end tørke og tvivl.

Han møder den kraftsløse, der hvor han er, og løftet lyder: "Han giver den udmattede kraft, den kraftsløse giver han ny styrke" (v. 29). Det er den, som ingen kraft har, der får styrke. Gud giver ikke bare lidt styrke til os, og så må vi ellers selv finde ud af resten.

For en del år siden løb jeg et maratonløb. Ved 35 km mærket var der ikke megen kraft tilbage i min krop - hverken fysisk eller følelsesmæssigt. Da måtte jeg ud og tære på det allersidste, hvad der mentalt og fysisk var tilbage. Det hjalp at tage et stykke banan, det hjalp at drikke lidt saft, og det hjalp, når folk råbte: "Du ser godt ud" (i den tilstand tror man på alt), men alt dette handlede om, at jeg, som havde ydet, nu måtte til at yde det allersidste. Sådan er det ikke i Guds rige. Gud kommer ikke til mig og giver mig lidt ekstra kraft, så jeg kan lidt endnu. Men Gud kommer til mig, der har slidt mig træt og løfter mig ind i sin verden. Og der sker noget: "Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes" (v. 31).

Stol på Gud

Den åndelige fornyelse ligger ikke i mine beslutninger, vilje eller udholdenhed. Det er, når jeg ser Gud, at der sker noget. Evangeliet ser måske ikke ud af meget, men det kaldes og er Guds kraft. Evangeliet handler om den nåde, som er så stor, at det formår at skjule og fjerne mine synder og i stedet giver og iklæder Gud mig Kristi retfærdighed. Iført hans retfærdighed er vi her og nu retfærdige og kan bestå for Guds domstol, også selvom vi føler og oplever tørken i ørkenens brændende varme.

Jeg har boet i Kenya i en del år og har flere gange set, hvordan tørken i landet ændrede naturen totalt. Det grønne græs var svedet bort. Alt så ud til at være dødt og forladt. Men så kom regnen. På kort tid blev den svedne mark ændret nærmest til en frodig, farverig have. Evangeliet er denne forvandrende kraft. Når evangeliet får plads i vores hjerter, forvandles det tørre og døde til nyt og frodigt liv.

Vores tårer er samlet på flasker

Jeg besøgte engang en norsk kvinde på et sygehus. Hun var en hårdt prøvet kristen, og hun havde været syg i flere måneder. Vi talte da om tårer - med tårer. Hun sagde da til mig: "Tårerne er ikke spildte, for Gud samler tårerne op i en flaske."

I min optik var det en lige lovlig frisk og frimodig tale om et svært emne. Men senere læste jeg fra Sal 56,9, hvor der står: "Du fører bog over min elendighed, mine tårer er samlet i din lædersæk, de står i din bog". Den norske kvinde havde altså ikke bare en følelse eller erfaring af, at Gud samlede vore tårer i sin flaske, men hun havde direkte bibelsk belæg for, at det forholder sig således. Vore tårer samler Gud i sin lædersæk - eller flaske, og de står ligefrem optegnet i hans bog.

Vi vil så gerne have, at tingene bare skal lykkes for os her og nu

Vi vil så gerne let og smertefrit gå gennem livet

Vi vil så gerne, at vi kommer uden om tørkeperioder

Men Gud har noget bedre at give os, end bare et vellykket og smertefrit liv. Til den tørkeramte lyder Jesu ord: "Den, der tørster, skal komme til mig og drikke" (Joh 7,37).

v. Per Munch

Kirkelig vejviser

Hjemmeside: www.ny-kirke.dk

Sognepræst

Per Munch
Ellebyvej 2, Nyker,
tlf. 5696 3024
pkmu@km.dk
Fridag om mandagen

Sognemedhjælper

Vivi West Olesen
tlf. 3053 8996,
viviwo@gmail.com

Organist

Karin Damgren Kjøller,
tlf. 5696 3230

Graver

Pernille Hansen,
tlf. 2423 5695

Kirkesanger

Henning Kiilerich,
tlf. 2311 5408

Kirkesanger

Gertrud Jensen,
tlf. 5189 3047

Menighedsrådet

Formand

Hanne Mejlvang,
Landlystvej 3,
tlf. 3053 1412

Næstformand og sekretær

Hanne Landberg,
Nyker Hovedgade 27,
tlf. 2142 2642

Kasserer

Ulla Kjøller,
tlf. 3069 6313

Kirkeværg

Finn Olaf Pedersen,
Kirkemarksvej 29,
tlf. 5696 3083

Kontaktperson for personalet

Hartvig Mumm,
Pluggegårdsvej 6,
tlf. 5696 3423

Medlem

Finn Nygaard,
Jens Kofoeds Vej 20,
tlf. 5696 4435

Kirkebladet

Udgives af Nyker Menighedsråd